

Betoog 'Orange the world' uitgesproken tijdens de raadsvergadering van Krimpen aan den IJssel op 5 maart 2020 door Margot Wekker, raadslid Stem van Krimpen

Feit: Elke 6 minuten heeft de politie in Nederland te maken met een incident van huiselijk geweld;

Feit: Iedereen die je tegenkomt kan een overlever zijn van geweld;

Feit: 1 op de 5 tienermeisjes komt vroeg of laat in aanraking met aanranding;

Feit: 45% van de vrouwen in Nederland, dus een op de twee vrouwen, bijna de helft maakt seksueel geweld mee;

Feit: 80-90% vertelt het pas veel later, volgens onderzoek gemiddeld na 16 jaar of het wordt nooit verteld;

Feit: Merendeel van vrouwen en meisjes wordt bang gemaakt voor de man die uit de bosjes springt;

Feit: Seksueel misbruik vindt meestal plaats tussen vier muren in huiselijke kring. 85% van de dader is een bekende;

Feit: 85% vd delinquenten is slachtoffer geweest van kindermishandeling;

Feit: Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest getolereerde schendingen van de mensenrechten;

Feit: In 9 van de 10 gevallen is de geweldpleger een man.

Voorzitter, u, burgemeester van onze gemeente, schreef in een column afgelopen 25 november, De Internationale dag voor eliminatie van geweld tegen vrouwen, ik citeer: 'Geweld tegen vrouwen is een wereldwijde epidemie. Nog steeds! Geweld tegen vrouwen en meisjes is geen dodelijke ziekte, maar wel een epidemie die mensenlevens kost.

Dit moet met alle middelen worden bestreden. Te beginnen met bewustwording en erkenning.' einde citaat.

Ja, geweld tegen vrouwen is een pandemie, een wereldwijde epidemie, maar wat betekent dit voor Krimpen aan den IJssel? Moeten wij het hier in de raad hebben over dit onderwerp? Er zijn meerdere groepen te bedenken die het moeilijk hebben en aandacht verdienen. Ik gebruik mijn volksvertegenwoordigende rol hier graag om me uit te spreken en aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Om de eenvoudige reden dat het iedere vrouw kan overkomen. En 1 op de 2 overkomt het ook. Dat zijn echte, levende vrouwen, meisjes, zussen, moeders, tantes, nichten en vriendinnen. En als het jou niet is overkomen, prijs jezelf gelukkig en denk aan je buurvrouw of overbuurvrouw.

Geweld is namelijk niet postcodegebonden, niet gebonden aan opleidingsniveau of milieu. Het komt overal voor, ook in Krimpen. Ik hoor graag van wethouder Jaarsma, wat het aantal meldingen is bij Veilig Thuis van huiselijk geweld in Krimpen het afgelopen jaar. De gemeente heeft wettelijke verplichtingen als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik hoor ook graag wat er gedaan wordt en gedaan gaat worden om naast professionals onze inwoners te informeren en te bewegen om meer te signaleren en te melden.

De samenleving betaalt een hoge prijs. De kosten lopen zo hoog op, omdat slachtoffers vaak langdurig niet kunnen werken en veel hulp nodig hebben. Slachtoffers, maar ook plegers ondervinden vaak langdurig medische, sociale en psychische gevolgen.

1 op de twee vrouwen, is iemand die een slachtoffer is geweest van geweld of iemand die het nog steeds is. Het gebeurt overal en het lijkt bijna gewoon.

In de #metoo periode leek het of iedereen erover moest vertellen. Vertellen kan helpend zijn als je steun krijgt. Compassie.

Helaas zorgen reacties uit de omgeving na een melding soms voor een nog groter trauma en schuldgevoel. 'Waarom heb je niks gedaan?' of 'Kon je niet vluchten of gillen?' of 'Wat had je dan ook eigenlijk aan?' 'Victim blaming' noemen we dat, de schuld of verwijt bij het slachtoffer leggen. Victim blaming of verwijten maken is niet helpend.

Het verwijt zou moeten zijn dat een man - 9 van de 10 geweldplegers zijn mannen - nee voor nee moet aannemen.

Het verwijt zou moeten zijn, dat mannen het uit hun hoofd laten.

Het verwijt zou moeten zijn hoe het mogelijk is dat geweld tegen vrouwen en meisjes veelal verborgen blijft? Hier past de maatschappelijke discussie.

In Nederland wordt 1 op de 8 vrouwen eens in haar leven verkracht. Het gaat over ons, onze moeders, onze/jullie vrouwen, onze zusters en onze dochters.

Steeds weer komen vrouwen in actie, ik sta hier voor u, en in aanloop naar Internationale Vrouwendag zondag 8 maart aanstaande dien ik de motie 'Orange the world' in. Letterlijk betekent dit 'Kleur de wereld oranje', waarin de kleur symbool staat voor een hoopvolle, zonnige, geweldloze toekomst voor alle vrouwen en meisjes ter wereld.

Het gaat niet alleen vrouwen aan, juist ook alle mannen en alle jongens. Het gaat iedereen in onze gemeente aan. Ik roep op om iedereen te betrekken bij het belang van een wereld zonder geweld tegen vrouwen. Daarom moeten we het erover hebben. Niet alleen via informatiebrochures en een column. We moeten het erover hebben.

Want, om onze burgemeester nogmaals te citeren: "Dit moet met alle middelen worden bestreden. Te beginnen met bewustwording en erkenning."

De motie:

- Verzoekt het college om aan te sluiten bij de campagne "Orange the world".
- Verzoekt om geregeld op diverse wijze aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

Ik vraag de raad om de motie te steunen zodat u de slachtoffers en plegers die zwijgen een stem geeft. Er wordt te vaak gezwegen en het is niet waar dat als we het niet zien en het er niet over hebben, dat het er niet is. Met uw stem erkent u dat het een groot maatschappelijk probleem is, waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Laten we we met elkaar een hoopvolle toekomst creëren.